

Minikonfirmand

- Kirkeskole



Et tilbud til 3. klasse



KIRKEKONTORET · KIRKEVEJ 7A · 9990 SKAGEN



Kære Børn og Forældre i 3. klasse

Skagen kirke vil gerne invitere jeres barn til **MINIKONFIRMAND** – undervisning. Minikonfirmand er et tilbud fra Skagen kirke, hvor børnene lærer om Gud og kirken. Se næste side med flere oplysninger om forløbets indhold.

Minikonfirmand strækker sig over et forløb fra september til november 2017 – i alt 12 gange. Vi undersøger kirken fra kælder til loft. Vi skal se og mærke forskellige ting, der er i kirken og finde ud af, hvorfor de er der, og hvad de bruges til. Vi skal også på besøg på kirkegården, hvor vi skal se os omkring og høre kirkegårdslederen fortælle om, hvad der sker på kirkegården. Til Minikonfirmand hygger vi os, mens vi lærer, og der bruges også tid på leg og saftevand/brød i børnerummet i Sognehuset overfor kirken.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Venlig hilsen og ring endelig, hvis I har spørgsmål

Anne-Gerda Tvilling, Kirke- og Kulturmedarbejder
Tlf. 23 46 03 41 eller mail: smh@skagenkirke.dk



Noget om Minikonfirmandundervisningen i Skagen

- et tilbud fra folkekirken til alle børn i 3. eller 4. klasse.

Minikonfirmand tilbydes i rigtig mange kirker landet over. Det er en ordning, som blev endeligt vedtaget på Christiansborg i 1994, og herfra omtales det som "**indledende konfirmationsforberedelse**" eller "**dåbsoplæring**". Af samme grund kaldes børnene ofte "mini-konfirmander" eller "junior-konfirmander" i daglig tale.

Forløbet strækker sig over 12 gange - en gang om ugen, umiddelbart efter skoletid i en time og tre kvarter - og det er **helt gratis** at være med. Kirke - og Kulturmedarbejderen er fast leder, og ellers medvirker også en af præsterne - dvs. børnenes senere konfirmationspræster.

Vi skal have det godt sammen - lære om Gud og kirken - tegne, klippe, lege, synge, undersøge gamle ting og sager, se film, spise og snakke en masse med hinanden.

Minikonfirmands formål er at medvirke til "**børns fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkenes gudstjeneste, og derved styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse**" (citat fra cirkulæret). Dette betyder dog ikke, at Minikonfirmand er en forudsætning for senere deltagelse i konfirmationsforberedelse, ligesom man også godt kan være med i kirkeskolen, selv om man ikke er døbt.

Deltagelse er netop *frivillig*, og skal betragtes som en mulighed for børnene til at opleve en sammenhæng, der giver plads for alle de religiøse spørgsmål og tanker, som børnene har. Et er at høre om kirken, om kristendommen og de forskellige opfattelser af det hele - noget andet er at prøve tingene af og opleve det - og det er netop det, vi gør til Minikonfirmand.

Timerne er i høj grad lagt an på børnenes egne spørgsmål og tanker - at give dem plads til at udtrykke alt det, de går og tænker over. Udfoldelsesmulighederne er store, men det er emnerne også: **liv, tro, håb, bøn, dåb, død** - for bare at nævne nogle af dem.

Disse linjer for bare at give jer et lidt klarere billede af, hvad Minikonfirmandundervisningen kan tilbyde jer - både børn og forældre. Forældre er velkomne til at komme og se, hvad vi laver.

Undervisningen foregår i kirkerummet og i børnerummet i Sognehuset (overfor kirken)

Den sidste gang vi mødes er sammen med forældre, søskende og evt. bedsteforældre.

I er velkomne til at ringe til Anne-Gerda Tvilling eller til en af præsterne ved Skagen kirke for at høre mere om Minikonfirmand.





Tilmelding til Minikonfirmand – :

Jeg vil gerne deltage til Minikonfirmand v. Skagen kirke (sæt kryds)

Mit barn må gerne hentes og bringes i Anne-Gerda's bil (sæt kryds)

Navn: _____

Forældreunderskrift: _____

Forældre e-mail og mobilnummer:

Mit barn **MÅ GERNE** fotograferes i undervisningen - billederne kan ved forskellige lejligheder vises på kirkens hjemmeside eller facebook profil.