

Guds hus – er det lukket?

Kirkebygninger i det ganske land er aflåste i denne tid, derfor også her i Skagen.

Det er sket på baggrund af et direktiv oven fra. Beslutningen er taget for at begrænse risikoen for smitte, når mennesker mødes og vel også fordi kirkens personale, der dagligt holder opsyn med bygningerne er sendt hjem og kun skal møde op til det allermost nødvendige, nemlig de kirkelige handlinger.

Kritiske røster harcelerer over den låste dør og anklager biskopperne for at svigte nu i en tid, hvor der er brug for kirken. De mener, at nu skal der være mulighed for at sætte sig ind og måske bede en bøn og finde fred.

Den mulighed at gå ind i et fredfyldt kirkerum, hvor mange skønne ting er sket og sagt, den mulighed må vi dog hver især undvære i denne tid – og så huske på, at kirkebygningen altså bare er et hus med et tårn. Vi må huske, at kirken lever om end tårn og hus falder sammen. Kirken lever selv om døren er låst.

Gud bor nemlig ikke i huse, der er bygget af hænder. Det synger vi om med Grundtvig i salmen *Kirken, den er et gammelt hus* (Den danske Salmebog nr. 323). Gud byggede selv en underfuld bolig af støv og muld, som han i nåde rejste af gruset. Derfor:

*Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.*

Vi har mulighed for under de af myndighederne givne restriktioner at samles i hjemmet og være kirke sammen i stilhed, bøn og samtale, læse i bibelen (der lige udgivet en ny oversættelse), hvis vi vil. Vi kan endda i hjemmet høre gudstjeneste i radioen eller følge den i TV

*Samles vi kan da med vor drot
selv i den laveste hytte,
finde med Peder: her er godt!
tog ej al verden i bytte;
nær som sit ord i allen stund
er han vort hjerte og vor mund,
drot over tiden og rummet.*

Det er en trøst for mig at vide, at Guds kirke lever - selvom Folkekirkens bygninger lukket ned og sat på vågeblus. Kirken lever hører jeg i radioen. F.eks. er den levende til stede i Kirkens Korshær, der hjælper de hjemløse nu med mad, hummersuppe skænket af restauratører. De hjemmeløse tilbydes jævnlig test for Corona-virus og de får pleje. Kirken lever og går nu ærinder for dem, der nu ikke selv kan købe ind. Det er også kirke.

Vi må undvære vores smukke kirkerum en tid. Det skal vi nok komme over, for Guds kirke består til trods.

Niels Berthelsen.

