

Ord fra præsten – til 1. søndag efter påske.

Om en fugl fra Peru, klovne og Peter – og os.

Teksten, der skulle prædikes over, er fra Johannesevangeliet kap. 21 vers 15-19

Den opstande Jesus møder den flyvske Peter, der tre gange inden hanegal langfredag morgen havde fornægtet et hvert kendskab til den arresterede Jesus. Den korsfæstede og opstandne, kommer ikke tilbage med hævn, men med en opgave. Han kalder nu fornægteren Peter frem med tre gentagne spørgsmål: Elsker du mig, Peter? Peter genoprejses og indsættes som hyrde for Jesu tilhængere.

I Peru lever der en fugl, som stinker fælt, fordi den har svært ved at fordøje sin mad. Den tygger drøv lige som køerne og fuglens duft er som en kokasse. Når fuglen har spist, ja, så dør den med at stå på sine ben og må ligge på siden i flere timer. Skønheden piner den ikke, ja, den er nærmest grim. Fuglens navn er en hoatzin. Den flyver dårligt, den synger ikke, men har nogle usædvanlige hvæsende lyde. Hver fugl synger jo med sit næb.

Jeg har hørt journalisten og til dels komikeren Anders Lund Madsen fortælle, at har man det dårligt eller har svært ved at komme op om morgenen, fordi man ikke kan overskue dagen eller synes, at man ikke slår til eller bliver ked af at se sig selv i spejlet og føler sig helt umulig og langt nede, ja, så skal man i flg. Anders Lund Madsen bare tænke på hoatzinen. Så skulle man få det bedre.

Jeg ved ikke, om det holder? Måske er der noget om det? Vi bliver jo ofte godt tilpas af at se på klovne i cirkus. De er ofte grimme, har for store fødder og ører og opfører sig klodset og kommer galt af sted. Der er også det ved dem, at de kommer altid op igen. De giver ikke op. De rejser sig og fortsætter som en hoatzin efter fordøjelsen.

Sådan kan vi se på apostlen Peter. Han var som den kloge klovn, den hvide og smarte af slagsen. Altid bedrevidende og fremme i skoene. "Om så alle andre svigter, sviger jeg dig aldrig," sagde Peter til Jesus for senere at fornægte et hvert kendskab til ham, da det gjaldt.

Tre gange havde Peter fornægtet kendskabet til Jesus. Tre gange får han nu at vide af den opstandne Herre, at der er brug for ham. Peter rejses med ordene: Vogt mine lam! Vær hyrde for mine får! Sådan formulerede den opstandne Herre opgaven for Peter: at være hyrde.

Det er opgaven, Peter fik og som er givet os gennem generationer. Paulus formulerer opgaven sådan: "Gør jer ikke til herre over andre, men vær medarbejder på hinandens glæde." Den opgave er der altid. Lykkes det ikke for os, ja, så har vi nu historien om Peter og hans møde med den opstandne at se os selv i. Vi hører med den, at Guds godhed er så stor, at den kan rumme os med alle vore klovnerier, svigt og fald. Når vi føler os nede og mislykkede som en ildelugtende forædt grim hoatzin i Peru eller som en Peter lyder evangeliet til os: På den igen. Rejs dig blot og gå frimodigt ud i livet.

Når det er sagt (skrevet), så vid, at der er meget mere at sige end det. Men lad blot disse ord være til eftertanke over søndagens tekst. Hvis du vil vide mere, så følg med i næste uge.

Niels Berthelsen.