

Ord fra præsten

Vafler og Mariæ bebudelse

Vi kender de hjerteformede vafler. Vi nyder dem til kaffen med syltetøj. Selv forbinder jeg det med en sommerting fra barndommen. Aftenkaffe i lysthuset i den lyse sommeraften, blomster på bordet, termokanden syder og der troner et bjerg af vafler. Far pusler i haven, vi har gang i en gemmeleg. Mor kalder: Der er kaffe! Fest inden natten.

Ordet "vaffel" er eftersigende en sammentrækning af "Vor frue" – og "Vor frue" er altså ikke hendes majestæt dronningen i denne forbindelse, men Jomfru Maria.

Det er forår. Hønsene er begyndt at lægge flere æg nu. De mange æg på denne tid var et problem i gamle dage, hvor man virkelig overholdte spiseregler i fasten. Æg var en af de spiser, man skulle afholde sig fra i den tid.

Midt i fastetiden fejrer vi "Vor frue". Det er en festdag til minde om, at Jomfru Maria modtog beskeden om, at hun skulle blive med barn og føde en søn, Guds søn. Ham, skulle hun give navnet Jesus. Han skulle udfolde Guds rige på jord.

Mariæ bebudelsesdag er festdagens navn. Maria fangede underet, og hun undfangede glæden til liv for verden.

Derfor var og er dagen en helle i fastetiden. Spisereglerne var sat til side, og bebudelsesdagen var således et spisekammer i fasten, hvor man kunne stille sin sult. De mange æg kunne bruges til bl.a. vafler.

I Sverige er det en tradition at spise vafler på bebudelsesdagen. Vi kunne tage den tradition op, ja, det var måske en ide på søndag at finde vaffeljernet frem og få gang i bageriet – og gøre dagen til en fest, en fest for livet midt i denne ørkenvandringstid med mange restriktioner og begrænset socialt samvær. Men en vaffel eller to kan man da altid spise. Opskrifter findes på nettet, hvis ikke du har din mors.

Mariæ bebudelse, ja, som en mand sagde til sin hustru: "Min forstand hindrer mig i at tro det."

Konen svarede: "Nå, ja, så er det ikke så en stor forhindring, der er tale om."

Jeg tror ikke, at vi skal blande forstand og tro sammen, men som Maria prøve at fange glæden over det underfulde liv, vi hver især har fået og så lade glæden flyde over i denne tid til dem, der har behov. Det kan ske i sang, som Maria gjorde det i en takkesang til livet og til livets giver. Det kan også ske ved at bringe en tallerkenfuld vafler til en dør på søndag og så et tryk på dørklokken – for lige nu kan vi kun være sammen hver for sig. Men vi kan stadig dele glæden ud.

Niels Berthelsen