

# TILLID

Århus Universitetsforlag udgiver månedligt en såkaldt 'TÆNKEPAUSE'. I denne tid har forlaget givet mulighed for, at man både kan købe, men også downloade frit og høre en af disse tænkepauser, nemlig den lille bog 'TILLID' skrevet af Gert Tinggaard Svendsen (læs e-bogen her: <https://unipress.dk/udgivelser/t/tillid/>).

Den er skrevet i 2012, og i det kendte lommeformat er den også i denne tid god at have i hånden – og endnu bedre i baghånden som en rustning af gode og letforståelige ord at huske og handle på, når vi nu ikke kan give hinanden hånden og på den måde vise, at vi vil hinanden og har ja, tillid til hinanden.

Forfatteren opregner forskellige tillidstyper i en kort historisk gennemgang under overskriften 'Istid til velfærd' med vægt på den såkaldte 'sociale tillid', altså den tillid, vi kan have til hinanden som medmennesker, eller som der står: "Social tillid handler om evnen til at samarbejde i grupper om fælles mål."

Social tillid kan måles, og de forskellige nationalstater har opgjort den som 'den procentdel af befolkningen, der svarer ja, når de bliver spurgt, om de mener, man kan stole på de fleste andre mennesker'.

I 2005 var resultatet målt i 86 lande, at danskerne er verdens mest tillidsfulde folk med 78%, der stoler på de fleste andre mennesker, hvilket vil sige, at vi som danskere er det folk, der har mest social tillid i verden.

Vi lever altså i et tillidssamfund herhjemme, og det består, fordi vi er TILLIDSVÆRDIGE over for hinanden. Vi passer vores arbejde, gør det godt, og samfundet fungerer pga. vores gode vilje til at samarbejde med hinanden. Vi betaler vores skat i solidaritet med hinanden og yder på forskellig vis en god indsats på frivillige områder. Vi engagerer os, og vi værner om hinanden, tager ansvar – og har tillid til, at andre også bidrager til helheden, vort samfund. Gevinsten af denne høj grad af gensidig tillid er en høj lykkefølelse i befolkningen.

Hvordan 'lærer' vi tillid? Det hedder sig, at dannelsen af tillid er kulturelt bestemt og foregår over tid. Den indlæres i os som børn og udvikles gennem opvæksten med påvirkning af forældre og skole samt diverse frivillige foreninger, som giver social træning.

Den godt funderede, sociale tillid kan dog forsvinde igen, endda let, og snyd nævnes som det, der kan få systemet til at bryde sammen. Vi får mistillid til hinanden, og kontrol kan blive fristende og kan, afhængigt af tiltagens karakter, medvirke til at undergrave den kollektive tillid i samfundet.

I en af bogens konklusioner (s.58): "Fremtidens store udfordring i en globaliseret verden bliver af bevare og styrke den danske verdensrekord i tillid" taler forfatteren om, at tillid kan vise sig at være det måske allervigtigste konkurrenceparameter i vores forbundne verden. Tillid betaler sig, og tillid giver lykke blandt os.

I denne tid er det vigtigt, at vi har synlig tillid til hinanden. Tillid til, at vi hver for sig tager ansvar og gør vores bedste, for således styrkes og bevares vores kendte samfund, omend nok i en ny og ukendt form. Vi

skal ikke snyde, og vi skal ikke gøre hinanden til sydebukke. Vi skal gøre os umage i tillid til hinanden og vort samfund samt vores verden som et grundlæggende godt sted at leve. Vi skal ville hinanden, for vi er afhængige af hinanden. Vort samfund er HINANDEN i både tro og tillid.